

OP AVONTUUR MET
PRINS FREDERIK

**1. DE PAAUW
 EN BACKERSHAGEN**



*Welkom
 op mijn
 landgoed*



Afstand ongeveer
 4,5 kilometer.



- 1** LANDHUIS DE PAAUW
- 2** FONTEIN MET LEEUWEN
- 3** PRINCESSENTUIN
- 4** PORTIERSWONING
BACKERSHAGEN
- 5** HERTENHUISJE
- 6** THEEKOEPSEL
- 7** KLUIZENAARSGROT
- 8** HUIS BACKERSHAGEN
- 9** JACHTPAAL

't HERTENHUISJE

Colofon

Deze avonturentocht is ontwikkeld door de gemeenten Wassenaar en Voorschoten i.s.m. Erfgoedhuis Zuid-Holland dankzij financiële bijdragen van de provincie Zuid-Holland en Landschapstafel Duin, Horst en Weide.
 Tekst: Iris Brandts. Illustraties en vormgeving: Flos Vingerhoets. Uitgave: maart 2021. Drukker: www.druktanheck.nl Website: www.wassenaar.nl/prins-frederik-parkenroute De route gaat deels over onverharde paden.



OPAVONTUUR MET PRINS FREDERIK



Wat leuk dat jullie er zijn! Ik ben prins Frederik, de broer van koning Willem II. Ik woonde hier van 1838 tot 1881. Ik kocht negen buitenplaatsen in Voorschoten en Wassenaar en maakte er één geheel van. Dat is bijna 200 jaar geleden. Ik zal jullie rondleiden! Het is best een groot gebied met veel verrassingen. Kijk maar of je alles kunt vinden. Deze avonturentocht is gemaakt voor kinderen van 7 t/m 11 jaar, maar is leuk voor alle leeftijden.

1. Landhuis de Paauw

Het is niet zo netjes om hardop te zeggen, maar ik was één van de rijkste mannen van Nederland. Dit landhuis kocht ik voor onze kinderen, mijn vrouw en mezelf om 's zomers in te wonen. In de winter woonden wij in een mooi stadspaleis in het drukke Den Haag. Ik was een harde werker en had een hoge functie in het Nederlandse leger. Zie je die ronde erker links aan de voorkant van het huis? Dat was mijn werkplek. Nu werkt hier de burgemeester van Wassenaar. Kijk ook eens naar boven. Hoeveel pauwen kun je ontdekken? Iets verderop staat het koetshuis, waar al mijn koetsen stonden. Kun jij 'm vinden?



2. Fontein met leeuwen

Nee, dit is geen badkuip, maar een fontein! Sommige mensen denken dat het als paardendrinkbak werd gebruikt. Het was een cadeautje van tsaar Nicolaas I van Rusland. Hij was getrouwd met een zus van mijn vrouw, prinses Louise. Waarom denk je dat er leeuwen bij zitten?



3. Princessentuin

Voor onze kinderen waren hier moestuintjes, speeltoestellen en liepen pauwen rond. Mijn vrouw, prinses Louise, liet een mooie tuin aanleggen met een paauwenhuis en een overdekt tuinhuisje. Daar kwamen we bij elkaar om thee te drinken. Louise was dol op Duitse mode en Italiaanse kunst. Het mooie tempeltje is daarom geïnspireerd op de bouwstijl van de Romeinen, zoals je die ook in Pompeï in Italië kan vinden. Als jullie aan het eind van de wandeling moe zijn, is dit een mooie plek voor een picknick!

4. Portierswoning Backershagen

De buitenplaatsen die ik kocht bestonden al en hielden hun eigen naam. Hier ben je op Backershagen, gesticht door meneer Backer en mevrouw Haagen. De dubbele dienstwoning bij de weg heb ik laten opknappen. Kijk eens naar dat mooie houtsnijwerk; is het niet net alsof je in de Zwitserse Alpen bent? Hier woonden de tuinbaas en de portier met hun gezinnen. Zij hielden in de gaten wie er allemaal op Backershagen kwamen.

5. Hertenhuisje

Dit schattige hertenhuisje liet ik verbouwen tot speelhuisje voor mijn jongste dochter, prinses Marie. Daarvoor werd het gebruikt als schuur om hooi op te slaan voor de hertjes. Tegenwoordig woont hier iemand. Mijn kinderen gingen trouwens niet naar school, maar kregen thuis privéles van een kinderjuffrouw of meester. Hoe zou jij dat vinden?



LEUK HËH,
MIJN HUISJE?



JŌW
HUISJE?



6. Theekoepel

Kijk eens helemaal naar boven, zie je die grote koepel? Die stond er al toen ik deze buitenplaats kocht. Als ik bezoek had, gingen we daar wel eens thee drinken. Omdat we in Nederland natuurlijk geen bergen hebben, is deze heuvel speciaal voor de theekoepel aangelegd. Het is dus eigenlijk een nep-berg. Je hebt er een heel mooi uitzicht over al mijn buitenplaatsen. Bij mooi weer kan je zelfs de duinen en de zee zien! Helaas zie en hoor je tegenwoordig ook die drukke weg hiernaast. In mijn tijd reed er wel eens een rijtuig of paard met wagen voorbij, maar verder hoorde je hier alleen de vogeltjes fluiten. Tel eens, hoeveel treden moet je oplopen tot je bij de koepel komt?



7. Kluizenaarsgrot

Als je goed zoekt op het schiereiland kom je een mysterieus bouwwerk tegen. Deze grot was er al toen ik de buitenplaats kocht en is hier neergezet omdat het er zo spannend uitziet. Als ik mijn bezoek rondleidde werden ze telkens weer verrast. Kijk eens rond in de grot: Denk je dat hier echt een kluizenaar gewoond heeft? Pas wel op: de grot is heel oud en kwetsbaar, dus je mag er niet op klimmen!

SCHĒER,
JE WĒG!



9. Huis Backershagen

Zie je dat grijze huis? Zo'n huis stond er al toen ik het kocht. Hier logeerden mijn gasten. Het oude huis is helaas in 1974 afgebrand. Nu staat op deze plek een appartementencomplex in ongeveer dezelfde stijl. Bekijk deze foto, wat is er veranderd aan het huis? En wat is hetzelfde gebleven?



10. Jachtpaal

Tegenwoordig is het niet meer zo populair, maar jagen was één van mijn grote hobby's. Met deze paal liet ik aan mensen zien dat dit mijn jachtgebied was, en dat hier zonder mijn toestemming niemand mocht jagen. Alleen heel rijke mensen hadden zo'n groot eigen gebied om te jagen. Kun jij zien wat er op de paal staat? Tip: Z.H.K. is een afkorting voor Zijne Koninklijke Hoogheid.



Voor extra weetjes, antwoord op de vragen en informatie voor leerkrachten ga je naar: www.wassenaar.nl/prins-frederik-parkenroute

